



93 Photo prise en 1934 par M. Spileers, fils des tenanciers du Café du Centre, au coin de la rue du Curé et de la chaussée de Bruxelles. C'est probablement une des dernières images de l'ancienne Maison communale dont la démolition commença fin 1934. Les services communaux déménagèrent jusqu'en 1938 pour s'installer dans les locaux du château Zaman.

Foto genomen in 1934 door de heer Spileers, zoon van de uitbaters van het „Café du Centre“ op de hoek van de Pastoorstraat en de Brusselsesteenweg. Deze foto is waarschijnlijk een van de laatste beelden van het oude gemeentehuis. Het afbreken van het gebouw begon eind 1934. De gemeentediensten verhuisden tot 1938 naar de lokalen in het Zamkasteel.